



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

Het laatste avondmaal

Het paasmaal

Op de kinderpagina van de Ontmoeting en op deze website hebben we deze keer natuurlijk gekozen voor een paasverhaal. Ook nu hebben we een kleurplaat bijgevoegd die hier betrekking op heeft. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee....

Jezus gebruikt met Zijn leerlingen het laatste avondmaal



Zo was het donderdag geworden. Die avond ging Jezus met Zijn leerlingen naar de zaal die Hij uitgekozen had. Het was die dag erg warm geweest; het stof van de straat kleefde aan hun voeten. De kruik met het water, om de voeten te wassen, stond al klaar. Toen ze allemaal aan tafel zaten, stond Jezus op. Hij waste de voeten van Zijn twaalf leerlingen. Wat waren ze beschaamd. Dát werk hoefde Jezus toch niet te doen; Hij was immers de Meester. Jezus ging zitten en zei: begrijpen jullie waarom Ik dit werk gedaan heb?

Ik probeer jullie iets te vertellen zonder woorden. Jullie zeggen Heer en Meester tegen Mij en dat is juist, Ik ben de Meester. Toch heb ik jullie voeten gewassen; Ik deed het omdat ik van jullie hou. Zo moeten jullie het ook doen als ik er niet meer ben.

Denk nooit dat je meer waard bent dan een ander; denk nooit aan jezelf; denk altijd eerst aan de anderen.





De leerlingen zagen dat Jezus bedroefd was. Eén van jullie zal Mij verraden zei Jezus. Dat vonden de leerlingen verschrikkelijk. Nee, zeg dat het niet waar is, riepen ze verward door elkaar.

Judas schrok het meest van al. Jezus leek dus te weten wat hij gedaan had. Misschien twijfelde Judas heel even, maar dan dacht hij aan het geld dat hij gekregen had. Hij wachtte nu gewoon op het goede moment om weg te lopen



Toen ze gegeten hadden deed Jezus iets heel bijzonders. Hij veranderde het Joodse paasfeest in een christelijk feest. Hij nam een brood; hij brak er stukken af die Hij aan Zijn leerlingen gaf, terwijl hij zei: **neem en eet; dit brood is Mijn Lichaam dat voor je sterven zal. Het wordt een voedsel voor de mensen.**

Jezus nam ook een beker met wijn en Hij zei: drink hiervan; **deze wijn is mijn bloed dat ik geef voor alle mensen.** Als ik er niet meer ben, moet je doen wat Ik

deze avond deed; dan moet je ook aan Mij denken.

De leerlingen dronken uit de beker. Ze konden nog altijd niet geloven dat Jezus spoedig zou sterven; daarom begrepen ze niet wat er nu gebeurde. Een paar dagen later zouden ze Hem beter begrijpen. Jezus stierf om mensen te redden.

Hij gaf Zijn leven opdat God alle mensen vergiffenis zou schenken. Als ze dát geloofden, zouden ze een nieuw leven krijgen. Jezus zou hun voedsel zijn. ●



Zo en nu kun je gaan kleuren...

